



Programma najaar/winter 2023 - V.I.S.

De werkgroep V.I.S. (Verdieping, Inspiratie en Samenkomen) organiseert activiteiten vanuit de missie van de PGV. Dat willen wij doen in verbinding met de samenleving van nu en voor een ieder die hiervoor belangstelling heeft. Graag stimuleren wij het nadenken over hoe we in het leven willen staan. We hebben we elkaar hierbij immers nodig. Ontmoeting, luisteren en elkaar inspireren zien wij als de basis om ons geloof te laten groeien. Daarin zoeken we ook naar nieuwe wegen om ons geloof te verdiepen en te vieren. De werkgroepen van ZuidWest en De Open Hof hebben samen en in overleg activiteiten georganiseerd waarbij vanzelfsprekend **iedereen** van beide kerken én daarbuiten **welkom is.**

Hieronder staat de beknopte informatie van het programma met (start)data tot en met december 2023. Voor extra en/of online informatie en (waar nodig) aanmelden kunt u binnenkort ook terecht op de websites van beide wijkgemeentes: De Open Hof (www.de-open-hof.nl) en Zuid West (www.petrakerk.nl).

Houdt ook de zondagsbrieven, de Weekinfo en Samen Eén in de gaten

Wij wensen u en jullie mooie, verdiepende en inspirerende samenkomsten.

Werkgroep V.I.S.

<p>9 september (eerste van 4 data)</p> <p>Wandelen Iedere tweede zaterdag van de maand wordt er een wandeling georganiseerd waarbij u van harte welkom bent om aan te sluiten. Om en om is die wandeling korter (6-8 km) of langer (12-15 km). De korte wandeling start meestal in de buurt van Veenendaal, de langere bereiken we per auto.</p> <p>Data: 9 september (kort), 14 oktober (lang), 11 november (kort), 9 december (lang)</p> <p>Verzamelen: Dennenlaan (bij Petrakerk) Tenzij anders vermeld in zondagsbrief of Samen Eén</p> <p>Vertrektijd: 09:30 uur</p> <p>Contact: René Haverdings: rhaverdings@gmail.com</p>	<p>28 september</p> <p>Groene kerk? Projectleider Carla Dik-Faber van Groene Kerken gaat met ons in gesprek over onze rol als geloofsgemeenschap in deze tijd van klimaatdiscussies, die soms ook gepolariseerd kunnen zijn. Ze zal vertellen over de overwegingen van het team van Groene Kerken om mee te doen aan de steundemonstratie op 27 mei van dit jaar. Ook is ze heel benieuwd naar de vragen en opmerkingen vanuit onze gemeente. Meedoen met Extinction Rebellion of juist niet? Staan we bekend als hoeders van de schepping en hoe maken we dat waar? Carla wil luisteren en informatie geven en als team Groene Kerken willen ze hier ook zelf van leren. Praat je mee? Graag!</p> <p>Datum: 28 september</p> <p>Locatie: Trefpunt</p> <p>Tijd: 20.00-21.30.</p> <p>Contact: Tine Stegenga, zw-vis@pkn-veenendaal.nl</p>
<p>1 oktober (eerste van 2 data)</p> <p>Taizé diensten In onze gemeente worden sinds een aantal jaren Taizé-vieringen gehouden. Deze vieringen zijn er voor iedereen, jong maar ook ouder, die zich aangetrokken voelt tot stilte en meditatie volgens de gedachte van de kloostergemeenschap van Taizé. Vieringen van zingen, lezen, stilte, gebed, muziek en het aansteken van kaarsen.</p> <p>Data: 1 oktober en 3 december</p> <p>Tijd: 19.30</p> <p>Locatie: Petrakerk</p> <p>Contact: Nynke de Boer, nynkedeboer3@hotmail.com</p>	<p>4 oktober</p> <p>Geloofsopvoeding in de wereld van je kind Hoe geef jij het geloof door aan je schoolgaande kinderen? Hoe doe je dat in de wereld van vandaag en hoe past het in een volle agenda? Wat als je het zelf niet zo goed weet en hoe maak je het praktisch en relevant voor jouw kinderen? Xpeditia 3.6.0 heeft hierover nagedacht en neemt ons mee in de hedendaagse uitdagingen en kansen. Geschikt voor ouders van kinderen t/m 12 jaar</p> <p>Datum: 4 oktober</p> <p>Tijd: 20.00-22.00 uur</p> <p>Locatie: Trefpunt, Dennenlaan 5, Veenendaal</p> <p>Contact: Rick Tigelaar, zw-vis@pkn-veenendaal.nl</p>
<p>5 oktober (en 16 november)</p> <p>Open Thomaskring. De Thomaskring staat open voor gemeenteleden uit beide wijken. Wie deelneemt heeft meestal klassiek-christelijke geloofsopvattingen losgelaten en zoekt naar nieuwe zingeving. Aan de hand van hedendaagse teksten, artikelen, boeken, beschouwingen willen de leden zichzelf en elkaar verrijken met actuele visies op geloof en leven.</p> <p>Data: donderdag 5 oktober en 16 november.</p> <p>Tijd: 20.00 – 22.00 uur</p> <p>Locatie: Trefpunt, Dennenlaan 5, Veenendaal</p> <p>Info: Kees Visser, 0318-412437: k.f.visser@kpnmail.nl Marise Wiersma, 0318-513548</p>	<p>8 oktober</p> <p>Johnny Cash: the man in black Gedurende zijn leven heeft zanger Johnny Cash nooit een geheim gemaakt van zijn geloof. Niet alleen in zijn liedjes, maar ook in zijn woorden en daden was Johnny Cash een christen. The Valley Four nodigt u uit het verhaal van 'The man in black' te komen zien en om vooral te komen luisteren naar de gospels van Johnny Cash! De groep bestaat uit amateurmuzikanten, maar steekt zeker uit boven het gemiddelde kerkcombo. Omdat het 5 jaar geleden is dat deze muziekgroep dit programma bracht en het 20 jaar geleden is dat Johnny Cash overleed, herhaalt zij de show op 8 oktober in De Open Hof! The Valley Four bestaat uit: Wim van Burken (bas), Jan Pieter van Schelven (cajon), Johan Slok (sologitaar) en Aris Smit (gitaar en zang)</p> <p>Datum: 8 oktober</p> <p>Locatie: Kerkzaal van 'wijkkerk De Open Hof'</p> <p>Tijd: 15.30 uur</p> <p>Bij de uitgang is een collecte</p>

<p>10 oktober</p> <p>Filosofisch Gesprek We hebben filosoof Jan Marten Visser bereid gevonden een tweede lezing over Levinas te houden. Min of meer als vervolg op de eerste, zeer goed ontvangen lezing van vorig jaar. Deze keer staat de lezing – en het gesprek daarna – in het teken van sterfelijkheid/onsterfelijkheid en dood bij Levinas. Dit klinkt wellicht nogal deprimerend, maar dat is het bij Levinas allerm minst, hij voert een vurig pleidooi voor het omarmen van onze sterfelijkheid en stelt dat zonder sterfelijkheid ons geluk niet denkbaar is. Datum: 10 oktober Locatie: Trefpunt, Dennenlaan 5 Tijd: 20.30 uur Contact: filosofischcafeveenendaal@gmail.com</p>	<p>24 oktober</p> <p>'The Swimmers' (2022) Film over het waargebeurde verhaal van tiener Yusra Mardini, een Syrische vluchteling, die een boot met vluchtelingen over de Egeïsche Zee in veiligheid sleepte. Samen met haar zus wist ze het in 2016 tot de Olympische Spelen te schoppen. Datum: 24 oktober Plaats: Wijkkerk De Open Hof, Ronde Erf 86 Tijd: 20:00 Kosten: 5 euro Contact: Koos de Mooij, koosdemooij@yahoo.com</p>
<p>26 oktober</p> <p>Lezing Thomas á Kempis: Met lef Jezus volgen? Zoek jij naar de essentie van het geloof, en vraag jij je af wat zijn de juiste keuzes als het gaat om het goede leven? In deze lezing halen we wijsheid bij Thomas á Kempis. Hij was deel van de spirituele vernieuwingsbeweging de Moderne Devotie. Hij is nu actueler dan ooit. Zijn boek De navolging van Christus, is geschreven als inspiratieboek voor jonge mensen. Thomas á Kempis vraagt om eerlijk in de spiegel te kijken. En dat gaan we deze avond dan ook zelf doen! Datum: 26 oktober Locatie: Trefpunt Tijd: 20.00 uur Contact: ds. Coby de Haan, ds.cdehaan@pkn-veenendaal.nl</p>	<p>8 november</p> <p>Het (vlucht)verhaal van Hassan Als baby ben ik met mijn Afghaanse familie naar Iran gevlucht. Ik ben daar opgegroeid, maar heb me daar nooit welkom gevoeld. Kort nadat ik in Iran op 15-jarige leeftijd kennismakte met het (verboden) Christendom, werd ik gedwongen te vluchten. Ik was nét 16 toen ik in november 2015 alleen in Nederland aankwam. Kort daarna werd ik overgeplaatst naar het AZC voor minderjarige jongeren in Overberg. Nu ben ik 24 jaar, woon ik in Ede en heb ik mijn Mbo-opleiding Juridisch Administratief afgerond en werk ik bij het UWV in Arnhem. Mijn levensverhaal en ook de keuze om me te laten dopen bij ICF in Veenendaal, wil ik aan jullie vertellen. Datum: Woensdag 8 november Locatie: Wijkkerk De Open Hof, Ronde Erf 86 Tijd: 20:00 uur Kosten: € 5,- (inclusief consumptie) Aanmelden: Corinne Kleter: corinnekleter@outlook.com Leiding: Hassan Mohammadi</p>
<p>10 november - VERVALLEN!!!</p> <p>Open poëzieavond in de Petra kerk.</p> <p>Gaat helaas niet door wegens te weinig inzendingen!</p>	<p>19 november</p> <p>Dilemma's rond het levenseinde Rondom het levenseinde kun je voor keuzes en dilemma's komen te staan. Hoe we deze vragen beantwoorden staat in het licht van wat we geloven. Tijdens deze workshop bespreken we kennis over het levenseinde en onderzoeken we de dilemma's waar we tegenaan lopen. Dat doen we samen en interactief. Workshopleiding: Margreet Hagelstein, inhoudelijk expert Marije Stegenga, ethicus. Datum: zondagmiddag 19 november Locatie: Trefpunt Tijd: 14:30-16:30 Kosten: collecte na afloop Contact: annastegenga@gmail.com</p>
<p>28 november</p> <p>Een avond met Huub Oosterhuis</p>	<p>10 december</p> <p>Choral Evensong <i>Door Vocaal Ensemble ZuidWest o.l.v. Guus Fennema</i></p>

<p>Op deze avond zullen we stil staan bij het vele werk van de bekende theoloog Huub Oosterhuis, die in april 2023 is overleden. Van zijn hand verschenen o.a. vele liederen, psalmen en gedichten.</p> <p>We luisteren naar liedteksten die door ds. Frans Ort zullen worden gelezen, besproken en van commentaar voorzien.</p> <p>En we gaan met elkaar mooie liederen zingen van Huub Oosterhuis.</p> <p>Iedereen is van harte welkom!</p> <p>Datum: 28 november Locatie: De Open Hof, Ronde Erf 86 Tijd: 20 - 22 uur; koffie/thee vanaf 19.45 uur Kosten: 5 euro Contact: Anke Smid, ankesmidhellinga@gmail.com</p>	<p>Een Choral Evensong (“avondzang”) is een gezongen kerkdienst die traditioneel rond zonsondergang wordt gehouden en gericht is op het zingen van psalmen en andere Bijbelse liederen. De dienst stamt af van canonieke vespers die een eigen vorm hebben gekregen in de anglicaanse kerk.</p> <p>Wees welkom om te luisteren en mee te zingen waarbij de keuze van de lezingen en liederen is gebaseerd op het karakter van deze 2e adventszondag.</p> <p>Datum: zondag 10 december Tijd: 16.00 uur, kerk open 15.30 uur Locatie: Petrakerk, Kerkewijk 135 Veenendaal Kosten: collecte na afloop</p>
<p>12 december - Filosofisch gesprek</p>	<p>24 december</p>
<p>Tomáš Halík - De diepte en de bruggen Rob Nijhoff uit Veenendaal leidt ons in over Tomáš Halík (1948) die als Tsjech en student de Praagse Lente (1968) meemaakte, zich in 1978 in het geheim tot priester liet wijden en werd geschoold als filosoof, socioloog, theoloog én psychotherapeut. Typerend voor Halík is het onwaarschijnlijke combineren, ‘bruggen bouwen’ en dialoog aangaan tussen geloof en ongelooft; diepe twijfel en belijnde traditie; filosofie en mystiek; kerk en cultuur; Oost en West; psychotherapie en pastoraat. Wie is deze man?</p> <p>Datum: 12 december Locatie: Trefpunt, Dennenlaan 5 Tijd: 20:30 uur Contact: filosofischcafeveenendaal@gmail.com</p>	<p>Kerstavondviering met ds. Loeki van der Laan en Cantorij Lessons & Carols: samen luisteren en zingen</p> <p>Inmiddels traditie in de Petrakerk! Maar deze avond een eigentijdse invulling met veel samenzang en medewerking van de Cantorij o.l.v. Guus Fennema.</p> <p>Volgens Engels gebruik wordt, traditioneel op kerstavond, door middel van koor- en samenzang en een aantal Bijbellezingen, het verhaal verteld van de geboorte van Jezus en de aanloop daarnaar toe.</p> <p>De cantorij zingt samen met de gemeente traditionele (kerst)liederen en muziek van bekende componisten. Na afloop is er warme chocolademelk en glühwein.</p> <p>Datum: 24 december Locatie: Petrakerk Tijd: 22:00 uur</p>
<p>Het is goed mogelijk dat er, naast wat er al in deze flyer staat, nog extra activiteiten worden georganiseerd en ingelast. Let daarom altijd op de diverse media zoals Samen Eén, de PGV Kerkapp, Zondagsbrieven, Websites, Facebook en zelfs de Rijnpost agenda.</p>	