

EEN GOED GESPREK



**Aller Erf
De Goede Reede
Petrakerk
Sola Fide**

PROGRAMMA VORMING & TOERUSTING 2018-2019

PROTESTANTSE GEMEENTE VEENENDAAL

EEN GOED GESPREK



**Aller Erf
De Goede Reede
Petrakerk
Sola Fide**



Quick Response codes (of QR codes)

Met behulp van een smartphone (een telefoon met internetverbinding) of 'tablet' kunt u met een speciale 'app' deze codes scannen. Daarmee kiest u automatisch de internetpagina waarop meer informatie over dit onderwerp te vinden is.

PROGRAMMA VORMING & TOERUSTING 2018-2019

PROTESTANTSE GEMEENTE VEENENDAAL

Protestantse Gemeente Veenendaal

VORMING & TOERUSTING

Programma 2018-2019

Thema: 'Een goed gesprek'

Het aanbod van activiteiten is opnieuw groot en gevarieerd. Een prima mogelijkheid om (on)bekenden te ontmoeten, kennis te vergaren, thema's te overdenken en inspiratie op te doen.

Elke wijkgemeente vult haar programma in op haar eigen wijze. Maar er bestaan zoals elk jaar géén wijkgrenzen. U bent overal van harte welkom, dit geldt ook voor gasten van buiten de PGV.

Voor een aantal activiteiten geldt dat u zich vooraf moet aanmelden bij een contactpersoon of dat er een bijdrage in de kosten wordt gevraagd. Bij de activiteiten waarop dit van toepassing is, staat dit vermeld.

De Commissie hoopt op een gezegend en inspirerend seizoen met veel deelname: kom ook en doe mee!

Aller Erf

Rens Wiegeraad, 516010, r.wiegeraad@ziggo.nl

De Goede Reede

Fre Warnar, 543986, fw.warnar@hccnet.nl
(samenstelling programmaboekje)

Petrakerk

Gerard Hörchner, 513613, ghorchner@planet.nl

Sola Fide

Freek Willeminck, 06-22229265, freek@willeminck.nl



KEES VAN DER ZWAARD

Openingsavond voor het seizoen 2018 - 2019

DROOM VAN VUUR OF DE DAG DAT GOD 10 JAAR WERD

Kees (schrijver, scenarist, theoloog en theatermaker) komt uit een protestants-christelijk nest en zat op de School met den Bijbel. Anne de Vries was zijn profeet. Als jochie van 10 las Kees diens Groot Vertelboek voor de Bijbelse Geschiedenis en Reis door de nacht. De Kees van 10 voelde zich dapper en schuldig met David, was geduldig met Job, vreemdeling met Ruth, verdrietig en blij met Maria Magdalena, verliefd met Jan, op Trijntje, net als Jan in de ban van de opgemaakte Sylvia, die rookte, begerig en bang met Achan.



En altijd dat verterende vuur van verlangen. Veertig jaar later is het tijd om die verhalen opnieuw te vertellen. Voor wat ze nu waard zijn.

Datum | vrijdag 21 september

Plaats | De Goede Reede, Vondellaan 2

Tijd | 20.00-21.45 uur, zaal open vanaf 19.30 uur

Kosten | vrijwillige bijdrage

Contact | Janne-Marie van Heteren, 556431, jmvheteren@hotmail.com

SEP OKT NOV DEC JAN FEB MRT APR MEI JUN

9 14 11 9 13 10 10 14 12 9

6

SAMEN ZINGEN OP ZONDAGAVOND

Erik Westerhout

Al ruim 15 jaar wordt er maandelijks een samenzang-avond georganiseerd in de kerkzaal van zorgcentrum De Meent aan De Grote Beer. Gemiddeld bezoeken ca. 170 mensen de avonden en zingen uit volle borst liederen uit tal van verschillende bundels. Psalmen, gezangen, Joh. De Heer, Opwekking, het Nieuwe Liedboek, ... het komt allemaal voorbij. Mensen uit allerlei kerken en gemeenten, die één zijn in het zingend belijden van Hem, van Wie we het moeten hebben in leven en in sterven. 'Wie zou die hoogste Majesteit, dan niet met eerbied prijzen?' Halverwege pauzeren we voor een kwartier koffie of thee. De organisatie nodigt ook u en jou van harte uit mee te zingen of te luisteren. Wees welkom...!!

Datum | start op zondag 9 september,
daarna elke tweede zondag van de maand t/m juni

Plaats | kerkzaal zorgcentrum De Meent, Grote Beer 10

Tijd | 19.30 - 20.45 uur, in de pauze koffie/thee

Leiding | Erik Westerhout

Contact | Erik Westerhout, 514578, heinerik@xs4all.nl

SEP OKT NOV DEC JAN FEB MRT APR MEI JUN

13 11 8 6 17 14 14 11 9 6

27 25 22 20 31 28 28 25 23 20

7

SOLAMIX

Contactmiddagen

Ook in het seizoen 2018 -2019 organiseert Sola Fide weer de SolaMix contactmiddagen. De middagen zijn voor iedereen bestemd, wel of geen lid van een kerk, jong of oud, kortom iedereen is welkom.

Wat is er allemaal te doen?

Er wordt gezellig gekletst, gekaart, gesjoeld en er worden andere spelletjes gespeeld en dit alles onder het genot van een kop koffie, thee of limonade. Niets moet, bijna alles mag.

Tot ziens op de SolaMix contactmiddagen en neem gerust een vriend, vriendin, buurvrouw of buurman mee.

Data 2018 | donderdag 13 en 27 september, 11 en 25 oktober,
08 en 22 november, 06 en 20 december (kerst)

Data 2019 | donderdag 17 en 31 januari, 14 en 28 februari, 14 en 28 maart,
11 en 25 april, 09 en 23 mei, 06 en 20 juni

Plaats | Sola Fide, Eikenlaan 3

Tijd | 14.00 - 16.30 uur

Contact | Gerrie Heuvelman, 513692, ger.heuvelman@gmail.com



TAIZÉ-VIERINGEN

Taizé ligt in het midden van Frankrijk, ten noorden van Lyon. Daar stichtte broeder Roger in 1940 een internationale, oecumenische gemeenschap. De broeders hebben zich voor het leven verbonden om materiële en geestelijke goederen te delen, om celibatair en in grote eenvoud te leven. Nu telt de gemeenschap van Taizé een honderdtal broeders, van katholieke en van protestantse afkomst, uit meer dan vijftig landen.

Vanaf het einde van de jaren vijftig vinden jongeren vanuit de hele wereld de weg naar Taizé. Ze nemen er deel aan wekelijkse ontmoetingen van gebed en bezinning.

Ook in onze gemeente worden sinds een aantal jaren Taizé-vieringen gehouden. Deze vieringen zijn er voor iedereen, -jong maar ook ouder-, die zich aangetrokken voelt tot stilte en meditatie volgens de gedachte van de kloostergemeenschap van Taizé: vieringen van zingen, lezen, stilte, gebed, muziek en het aansteken van kaarsen.

Data 2018 | zondag 23 september, 18 november

Data 2019 | zondag 20 januari, 24 maart en 26 mei

Plaats | De Goede Reede, Vondellaan 2

Aanvang | 19:00-19:30 uur

Contact | Tineke Wielstra, 553155, wielstra.ensing@outlook.com,
Saskia van der Heide, 543058, sheidevd@ziggo.nl



GROEIEN IN GELOOF...

De Gemeente Groei Groepen

In onze wijkgemeente Aller Erf zijn er momenteel zo'n 5 zogeheten "Gemeente Groei Groepen" (GGG) actief. De GGG is een vorm van gemeenteopbouw waarbij je met- en van elkaar leert om te groeien in geloof, in gemeenschap en in gastvrijheid.

In al de groepen willen we het geloofsgesprek stimuleren. Het is, vinden wij, goed als gemeenteleden met elkaar meelevend, onderling pastoraat en diaconaat beoefenen en groeien in geloof, rond een open Bijbel.

De basisgedachte achter de GGG is dat we niet alleen 'zakelijk' met elkaar bezig willen zijn in de kerk, maar ook geestelijk / inhoudelijk.

Iedere groep kiest zelf welk materiaal er gebruikt wordt. In principe is dat het materiaal dat wordt aangereikt door 't Evangelisch werkverband (voor het nieuwe seizoen is dat 'Sterk en moedig als Jozua'), maar daar kan van worden afgeweken. In het afgelopen seizoen waren er groepen op zondagavond, dinsdagavond, woensdagochtend, woensdagavond en donderdagavond. Verdere info en indeling op de gezamenlijke startavond.

Datum | dinsdag 25 september start en info-avond

Plaats | Wijkkerk Aller Erf, Ronde Erf 86

Tijd | 19.30 uur

Contact | Hans van der Voorde, 511296, havoerde@kpnmail.nl

BACHCANTATES - ONUITPUTTELIJK

Gerard Hörchner

Wie zich eenmaal met de Bachcantates bezighoudt, komt er niet meer van los. Wat een rijkdom aan inhoud van tekst en muziek. Ook dit jaar gaan we er mee aan de slag: boeiende cantates in overvloed. In ieder geval gaan we aandacht besteden aan het Magnificat, aan cantate BWV 65 "Sie werden aus Saba alle kommen" en aan cantate BWV 42 "Am Abend desselbigen Sabbats".

Wat verder op het programma komt, staat nog niet vast. U bent 2 avonden van harte welkom in de Petrakerk.

Datum | maandag 1 en 15 oktober

Plaats | Petrakerk/ingang Dennenlaan

Tijd | 20.00 – 22.00 uur, koffie/thee vanaf 19.45 uur

Aanmelding | Gerard Hörchner, 513613, ghorchner@planet.nl



Magnificat op Youtube

VOLTOOID LEVEN

Een gedachtewisseling over het levenseinde

Voltooid leven staat volop in de belangstelling. De politiek beraadt zich of er een regeling moet komen. Ja, zegt de een, want nu is er onduidelijkheid en dat leidt tot pijnlijke situaties. Nee, zegt een ander, hier passeren we een ethische grens, want wie is de mens dat hij beschikt over leven en dood. Maar wat is eigenlijk voltooid leven? Dekte deze term de lading? Welk levensgevoel is hier aan de orde? Wat is de bron daarvan? En hoe ver mag de overheid gaan in het blokkeren van het beschikken over een dodelijk middel? Over deze vragen gaan wij deze avond met elkaar in gesprek. Gastspreker is Hans van Dam, docent en consultant hersenaandoeningen en levenseindevragen en voorzitter van het Herman Verbeekfonds. Hij schreef diverse boeken en werkt momenteel aan een boek over 'de pil van Drion'. Hij zal deze avond op een zeer toegankelijke manier inleiden.

Datum | donderdag 4 oktober

Plaats | Wijkkerk Aller Erf, Ronde Erf 86

Tijd | 20.00-22.00 uur, koffie/thee vanaf 19.45 uur

Leiding | Hans van Dam

Kosten | 5,- (inclusief consumptie)

Contact | John Boogaard, 543990, j.a.boogaard@ziggo.nl

VERNIEUWING EN VERJONGING

Dr. Janneke Stegeman, Theoloog van het Jaar 2016

Foto Claudette van de Bakt

Gelovig zijn betekent niet beschikken over een helder recept van hoe te leven, met een oplossing voor iedere situatie. Gelovig zijn, is juist zeggen dat wat nu gezegd moet worden, in plaats van herhalen wat altijd al is gezegd.

Traditie verandert steeds, of het is niets. Traditie die steeds transformeert, blijft leven.

Iedere gelovige staat voor de uitdaging zijn of haar religieuze leven vorm te geven op een manier die het geloof levend houdt en ruimte schept voor menswording. Het gaat erom mens te zijn in eigen context, met vallen en opstaan.

Wat zijn de uitdagingen voor gelovigen en kerkgangers vandaag? Een ervan is dat ik als 37-jarige nauwelijks leeftijdsgenoten ontmoet in de kerk. En dat ik verlang naar een kerk die relevanter is en moediger.

Datum | dinsdag 9 oktober

Plaats | De Goede Reede, Vondellaan 2

Tijd | 20.15 uur – 21.45 uur

Contact | Janne-Marie van Heteren, 556431, jmvheteren@hotmail.com

LONDON RIVER

Deze film uit 2009 gaat over de zoektocht van twee ouders na bomaanslagen in London.

Elisabeth (Brenda Blethyn; o.a. van de detectiveserie 'Vera') zoekt haar vermiste dochter en de Islamitische Ousamane (Sotigui Koyaté) zijn zoon. Zij raken - tegen wil en dank - met elkaar verbonden als zij op zoek gaan naar hun kinderen.

Sotigui Koyaté kreeg voor zijn rol de prijs van 'beste acteur' op het Berlijns filmfestival. (IMBd score: 6,8)

Datum | dinsdag 16 oktober

Plaats | Wijkkerk Aller Erf, Ronde Erf 86

Tijd | 19.45 uur exact (koffie/thee vanaf 19.30 uur)

Kosten | 5,- (inclusief consumptie)

Contact | Corinne Kleter, 501617, corinnekleter@outlook.com



Filmtrailer

OPEN THOMASKRING

De Thomaskring hoopt ook in het komende seizoen haar werk voort te zetten. De kring richt zich op gemeenteleden uit alle wijken. Voor de deelnemers zijn nieuwe, vaak vrijzinnige, gedachten over geloof en leven bespreekbaar in een sfeer van onderling vertrouwen.

Wie één of twee van de vijf bijeenkomsten wil meemaken, is ook van harte welkom.

Het komend seizoen willen wij ons per avond concentreren op een theologisch of filosofisch- onderwerp zoals weergegeven in de christelijke dagbladen.

Inspraak van alle deelnemers wordt op prijs gesteld. De keuze van het onderwerp zal tijdig voorafgaand aan de vergadering aan de deelnemers worden bekend gemaakt.

Data 2018 | donderdag 18 oktober, 15 november

Data 2019 | donderdag 24 januari, 21 februari en 21 maart

Plaats | De Goede Reede, Vondellaan 2

Tijd | 20.00-22.00 uur

Contact | Rien van Staalduine, 821402, mvanstaalduine@ziggo.nl
Henri Lugtigheid, 541554, hj@lugtigheid.nl
Marise Wiersma, 513548, j.enm.wiersma@kpnmail.nl

VERDRIET IS EEN WERKWOORD

Margriet van der Kooi

Rouwen om het verlies van een geliefde, je baan, je gezondheid, idealen, een zwangerschap.

Verdriet hebben omdat je kinderloos of alleen bent. Niemand heeft gestudeerd voor verdriet hebben en rouwen. Toch krijgen we er allemaal mee te maken.

Sommigen zeggen dat het een weg is die je moet afleggen. Maar verdriet lijkt vaak meer op een doolhof. Of een wenteltrap: soms denk je dat er niets verandert, dat je steeds in hetzelfde kringetje ronddraait. Maar dikwijls, als je goed kijkt, kan het zijn dat je perspectief toch wat veranderd is. Rouwen is een persoonlijk antwoord op leed. Niemand kan je voorschrijven hoe dat moet, maar er zijn wel een paar dingen die kunnen helpen.

Christenen geven geen antwoord op alle vragen over kwaad en lijden, maar hebben wel genoeg antwoord om het met die vragen uit te houden.

Ds. Margriet van der Kooi is geestelijk verzorger in het St. Antonius Ziekenhuis locatie Woerden en Nieuwegein

Datum | dinsdag 6 november

Plaats | De Goede Reede, Vondellaan 2

Tijd | 20.15 – 21.45 uur

Contact | Janne-Marie van Heteren, 556431, jmvheteren@hotmail.com

KWETSBAIRE LIEFDE

De kerk, de islam en de drie-enige God - Bernhard Reitsma

In 2017 publiceerde Bernhard Reitsma, hoogleraar aan de Vrije Universiteit een boek onder de bovenstaande titel.

Daarin schetst hij een Bijbels-theologische visie op de roeping van de kerk in haar verhouding tot de islam.

Reitsma ontrafelt deze complexe verhouding, presenteert een Bijbels-theologisch kader en werkt uit hoe de kerk in de ontmoeting met moslims kan laten zien wie Jezus werkelijk is.

Hoe kan de kerk tegelijk missionair én profetisch zijn?

Over de thema's van dit boek komt hij bij en met ons spreken.

Het werkterrein van Prof. Reitsma aan de VU is: De kerk in de context van de islam.

Datum | donderdag 8 november

Plaats | zaaltje Petrakerk/ingang Dennenlaan

Tijd | 20.00 – 22.00 uur, koffie/thee vanaf 19.45 uur

Aanmelding | Gerard Hörchner, 513613, ghorchner@planet.nl

DEMENTIE

Ellen van der Scheur en Nel Verduin Casemanagers Dementie bij Vitras

Het aantal mensen dat de diagnose Dementie krijgt blijft stijgen. Op dit moment hebben in Nederland 270 000 mensen de diagnose Dementie. De verwachting is dat het binnen 25 jaar zal verdubbelen naar ruim 500 000 mensen.

Dementie is een ingewikkelde en ingrijpende ziekte die veel vragen oproept. Dementie is de naam voor een combinatie van symptomen (een syndroom), waarbij de hersenen informatie niet meer goed kunnen verwerken.

Wij zullen u proberen iets uit te leggen over de volgende onderwerpen:

Hoe herken je de eerste symptomen?, wat doe je daar mee?, oorzaken en preventie, soorten dementie, diagnose en behandeling, wat kun je regelen?, omgaan met dementie, enz.

In deze presentatie en lezing zal het accent liggen op hoe je als leek, maar ook als pastoraal medewerker omgaat met mensen met een vorm van dementie.

Uiteraard is er ruim gelegenheid om vragen te stellen.

Datum | woensdag 13 november

Plaats | Wijkkerk Aller Erf, Ronde Erf 86

Tijd | 20.00 - 22.00 uur, koffie/thee vanaf 19.45 uur

Kosten | 5,- (inclusief consumptie)

Contact | Rens Wiegeraad, 516010, r.wiegeraad@ziggo.nl

DE KLOOSTERGANG

Stilte ervaren

Wie eens stilte wil ervaren is welkom in het weekend van 16, 17 en 18 november 2018 als we, met maximaal 14 mensen, op bezoek gaan bij het klooster 'de Koningshoeven' (makers van het trappistenbier 'La Trappe'), vlakbij Tilburg. Het is de bedoeling dat we, ieder voor zich, zoveel mogelijk het ritme van het klooster zullen volgen.

De trappisten van 'Abdij Onze Lieve Vrouw van Koningshoeven' vullen hun leven met gebed en werk. Dat gebeurt toegewijd aan God, veelal in stilte en tegelijkertijd maatschappelijk betrokken. De abdij is ook een oord van ontmoeting. Tussen God en mens, mens en natuur, en ook mens en mens. Zie ook: <http://www.koningshoeven.nl>.

Op 16 november vertrekken we rond 15.30 uur en op 18 november komen we halverwege de middag weer terug. Wacht niet te lang, want vol is vol.

Datum | 16, 17 en 18 november

Plaats | Abdij Koningshoeven, Berkel-Enschot

Contact en aanmelding | John Boogaard, 543990, j.a.boogaard@ziggo.nl

Kosten | 45,- per etmaal: €90,- totaal.

Nb: Voor werkloze jongeren en mensen met een kleine uitkering geldt een aangepaste prijs

DRIEKONINGEN NADER BEKEKEN

Peter Diemer, verzamelaar van kerststallen/kerstgroepen, wil iets vertellen over zijn verzameling en wat daar bij komt kijken. In het bijzonder wil hij ons iets laten zien over Driekoningen aan de hand van de documentaire "Driekoningen, wat een wereldfeest". U zult zien hoe het feest van Driekoningen over de hele wereld op verschillende manieren wordt gevierd en beleefd. In deze documentaire wordt de kijker meegenomen naar de volgende onderwerpen: Het Driekoningen-verhaal, Driekoningen-tradities en Driekoningen-zingen.

U wordt ontvangen met een kop koffie of thee en na de presentatie kunnen we met elkaar napraten en wordt er gezorgd voor een hapje en een drankje. In deze adventstijd hopen we op een mooie ontmoeting en samenzijn rondom het verhaal van deze enthousiaste verteller.

Datum | zondag 9 december

Plaats | Wijkkerk Aller Erf, Ronde Erf 86

Tijd | 15.00 – 17.30 uur

Kosten | 5,-

Contact | Ada Coppoolse, tel 555631, adacoppoolse@gmail.com.

S.v.p. vooraf opgave.

Vervoer kan geregeld worden.

SEP OKT NOV DEC JAN FEB MRT APR MEI JUN

7 4
14
21
28

20

SPOORZOEKEN IN HET O.T.

Lukas de Grootte

Ook dit jaar zetten we onze speurtocht in het Oude Testament voort. In deze reeks avonden zullen we weer ontdekken: er staat vaak niet, wat wij denken dat er staat. Een lange traditie van Bijbellezen heeft ons soms het zicht ontnomen op wat er werkelijk staat, en nog belangrijker, wat de betekenis van deze teksten is.

Op die zoektocht hebben we wel een goede gids nodig. Ook dit jaar is dat Lukas de Grootte. Hij houdt zich al jaren intensief bezig met het Hebreeuws en vandaar uit met de verhalen in het Oude Testament.

Gaat u mee op onze speurtocht?

Datum | maandag 7, 14, 21, 28 januari en 4 februari

Plaats | zaaltje van de Petrakerk/ingang Dennenlaan

Tijd | 20.00 – 22.00 uur, koffie/thee vanaf 19.45 uur

Aanmelding | Gerard Hörchner, 513613, ghorchner@planet.nl

SEP OKT NOV DEC JAN FEB MRT APR MEI JUN

9 6
23 20

21

ERFENIS ZONDER TESTAMENT

Filosofische overwegingen bij de Tien Geboden

In de vorm van een leeskring bespreken we de overwegingen van Hans Achterhuis en Maarten van Buuren bij de uitleg van de Tien Geboden in deze tijd.

Achterhuis is theoloog en filosoof en was van 2011-2013 'Denker des Vaderlands'. Van Buuren is emeritus hoogleraar moderne Franse letterkunde en schrijft regelmatig over literatuur, geschiedenis en filosofie.

In het boek 'Erfenis zonder testament', behandelen ze elk een aantal van de 10 geboden, op zoek naar eigentijdse antwoorden op oeroude vragen. Een citaat: 'Vorige generaties meenden in grote lijnen te weten hoe de geboden moesten worden uitgelegd. Die zekerheid is ons moderne mensen uit handen geslagen. Wat moeten wij met een archaisch voorschrift als 'Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben' in onze multiculturele samenleving waarin zovelen niet in een Bijbelse God geloven?'

Het boek geeft ruim voldoende stof voor boeiende en inspirerende gesprekken!

Data | woensdag 9 en 23 januari, 6 en 20 februari

Plaats | De Goede Reede, Vondellaan 2

Tijd | 19.45 - 21.30 uur

Opgave en gespreksleiding | Ds. Tineke Wielstra-Ensing, 553155, wielstra.ensing@outlook.com

VERBINDENDE COMMUNICATIE

Verbindende communicatie is gebaseerd op geweldloze communicatie, ontwikkeld door Marshall Rosenberg.

Het model van Marshall Rosenberg is een manier van praten en omgaan met elkaar waarin woorden, in plaats van muren, vensters worden. Door te delen wat er in jou leeft en wat er in de ander leeft en samen op zoek te gaan naar wat het goede is voor jou en mij, vindt verbinding plaats. Maken oordelen plaats voor mededogen, zowel met de ander als met jezelf.

Tijdens de eerste avond wil ik mijn enthousiasme delen; u een indruk geven van deze vorm van omgaan en praten met elkaar. U kunt dan kiezen of u ook het vervolg wilt meemaken. In vijf avonden zal dan dieper worden ingegaan op verbindende communicatie, waarbij de praktijk van alle dag centraal staat.

Datum | introductieavond: woensdag 16 januari Vervolgavonden: woensdag 23, 30 januari en 6, 13 en 20 februari

Plaats | Wijkkerk Aller Erf, Ronde Erf 86

Tijd | 20.00 – 22.00 uur

Kosten | vrijwillige bedrage voor koffie/thee en V&T

Contact en leiding | Wilma Kloet (trainer i.o. 'Geweldloze communicatie'), 620392, familiekloet@online.nl

VRAGEN BIJ HET LEVENSEINDE

Petra Bloemendal-Dankers, huisarts

De medische wereld is enorm in ontwikkeling. Er kan steeds meer, maar willen we alles wat kan?

Welke medische en niet-medische overwegingen spelen een rol hoe ver te gaan met onderzoek en behandeling als we ernstig ziek zijn of ouder worden? Wat is belangrijk om met uw partner, familie of huisarts te bespreken over uw visie, verlangens en misschien angsten rondom de dood? Wat is de rol van een levenstestament?

Zodra we het in het ziekenhuis worden opgenomen wordt er gesproken over een reanimatiebeleid. Wat betekent dat?

Wat is nu eigenlijk het verschil tussen palliatieve sedatie en euthanasie? Hoe zit dit met wetgeving, indicatie en uitvoering?

Aan de hand van ervaringen in de huisartsenpraktijk zullen we deze thema's bespreken. De avond zal meer een medisch-informatief karakter hebben dan een ethische beschouwing zijn.

Datum | dinsdag 5 februari

Plaats | De Goede Reede, Vondellaan 2

Tijd | 20.15 – 21.45 uur

Contact | Janne-Marie van Heteren, 556431, jmvheteren@hotmail.com

JOB IN TWEEVOUD

“Als het kwaad goede mensen treft” Harold S. Kushner

Wie in de wereld om zich heen kijkt, raakt verbijsterd over het kwaad dat steeds weer opnieuw, zonder ophouden goede, onschuldige mensen treft. In het boek Job, van zo lang geleden, komt dezelfde vraag terug, maar dan gekoppeld aan: Waar is God, de Eeuwige in zijn almachtige goedheid? Ds. Fred Meijnhardt zal in de dienst in de Petrakerk van zondag 10 februari deze vragen tot thema van de verkondiging maken. In deze dienst zal er ook plaats zijn voor muziek en gedichten, geïnspireerd door het Bijbelboek Job.

Datum | zondag 10 februari

Plaats | Petrakerk

Tijd | 9.30 uur

Contact | Gerard Hörchner, 513613, ghorchner@planet.nl

Leiding | Ds. Fred Meijnhardt

JOB

Prof. E. Talstra

In dezelfde week na de preek over Job (zie Job in Tweevoud) zal het boek Job opnieuw centraal staan.

Prof. E. Talstra, emeritus hoogleraar Oude Testament en alfa-informatica zal ons vanuit zijn vakgebied de achtergronden en verbanden van het boek Job laten zien.

Maar het zal zeker geen theoretisch verhandeling worden. Wie wel eens de artikelen van Prof. Talstra in het Christelijk Weekblad over teksten uit het Oude Testament leest, weet hoe hij steeds weer de actualiteit van het Oude Testament voor ons geloof in deze tijd laat doorklinken. Dat zal op deze avond niet anders zijn.

Datum | donderdag 14 februari

Plaats | zaaltje Petrakerk, ingang Dennenlaan

Tijd | 20.00 – 22.00 uur, koffie/thee vanaf 19.45 uur

Contact | Gerard Hörchner, 513613, ghorchner@planet.nl



26

OUR LITTLE SISTER

Deze film uit 2015 speelt zich af in de Japanse stad Kamakura. Hoewel hun vader het gezin 15 jaar geleden in de steek liet, trekken de drie dochters naar het platteland voor de begrafenis, als ze horen dat hij gestorven is. Daar ontmoeten ze hun verlegen halfzusje. Ze besluiten om Suzu te vragen bij hen te komen wonen. Vanaf dat moment begint voor de vier zussen een nieuw leven met nieuwe ontdekkingen. Een bijzondere film die ook laat zien dat de wezenlijke zaken in het leven in vele culturen hetzelfde zijn. (IMBd score: 7,5)

Datum | donderdag 21 februari

Plaats | Wijkkerk Aller Erf, Ronde Erf 86

Tijd | 19.45 uur exact (koffie/thee vanaf 19.30 uur)

Kosten | 5,- (inclusief consumptie)

Contact | Corinne Kleter, 501617, corinnekleter@outlook.com



Filmtrailer



27

VREEMDELINGEN EN PRIESTERS

Stephan Paas

Er waait een missionaire wind door Nederland. Van bovenaf uit landelijke burelen en van onderop door enthousiaste gelovigen wordt het ene missionaire plan na het andere gelanceerd. Tegelijk zien we al een hele tijd hoe de kerk het moeilijk heeft en dat maar weinig mensen belangstelling lijken te hebben voor het christelijk geloof. Hoe kan dat: een missionaire gemeente zijn in een omgeving die niet of nauwelijks vraagt naar God? Hoe kunnen we hoopvol en vreugdevol naar de toekomst kijken terwijl we kleiner en zwakker worden? Stefan Paas schreef hierover een veelgelezen boek, 'Vreemdelingen en priesters', dat door het dagblad Trouw werd aangeprezen met "Dit boek steekt met kop en schouders boven de rest uit". Stefan Paas, zelf oud-Veenendaler en hoogleraar missiologie aan de VU en de TU Kampen, geeft zijn visie op een missionaire kerk.

Datum | dinsdag 5 maart

Plaats | De Goede Reede, Vondellaan 2

Tijd | 20.15 – 21.45 uur

Contact | Janne-Marie van Heteren, 556431, jmvheteren@hotmail.com

MARTIN LUTHER KING

De Civil Rightsmovement in de Verenigde Staten

Ruim vijftig jaar na zijn dood in 1968 is het tijd om hem te gedenken, deze bijzondere strijder voor de rechten van de zwarte mensen in Amerika. Hoogtepunten en diepe dalen, ze horen bij het korte dramatische leven van Martin Luther King.

Juist de afstand van vijftig jaar stelt ons in staat om zijn unieke persoonlijkheid in het vizier te krijgen, maar ook om King te plaatsen in de brede stroom van de strijd voor gelijkberechtiging.

Daardoor ontstaat er meer ruimte voor kritische vragen en meer aandacht voor tekortkomingen en mislukkingen in zijn leven.

Geluidsfragmenten en beeldmateriaal zullen het verhaal verlevendigen en ondersteunen.

Datum | maandag 11 en 18 maart

Plaats | zaaltje Petrakkerk/ ingang Dennenlaan

Tijd | 20.00 – 22.00 uur, koffie/thee vanaf 19.45 uur

Aanmelding | Gerard Hörchner, 513613, ghorchner@planet.nl

MARIA, DE MOEDER VAN JEZUS

Leer- en praathuis door dr. Auke Schuil

Maria is de meest invloedrijke en meest afgebeelde vrouw ter wereld. Zij staat symbool voor liefde, troost, barmhartigheid en bescherming.

Maar hoe goed kennen we haar eigenlijk?

Was ze een onderdanige vrouw of juist een krachtige vrouw? Wat zeggen de Bijbel en andere bronnen over haar?

In de eerste eeuwen werd Maria eenvoudig afgebeeld en nauwelijks vereerd. Maar in de 5e eeuw veranderde dit. Maria werd in de Katholieke en in de Oosters Orthodoxe Kerk 'moeder Gods'. Het gevolg was dat er een kleurrijke en gevarieerde Mariadevotie/verering ontstond.

Het belooft een interessante avond te worden om je beeld van Maria te verdiepen en te verruimen.

Datum | woensdag 13 maart

Locatie | Wijkkerk Aller Erf, Ronde Erf 86

Tijd | 20.00 – 22.00 uur, koffie/thee vanaf 19.45 uur

Kosten | 5,- (inclusief consumptie)

Contact | Rens Wiegeraad, tel 516010; r.wiegeraad@ziggo.nl



SCHILDEREN VAN DE KRUISWEG

Don van Zantwijk, docent kunstvakken en kunst en cultuur

De kruisweg is het beeldverhaal in 14 stadia die leidt van de terdoodveroordeling van Christus door Pontius Pilatus tot en met de graflegging.

Door de eeuwen heen zijn er ontelbare schilderijen en reliëfs van de kruisweg gemaakt. In onze tegenwoordige tijd wordt de intentie van de beelden niet zozeer gezocht in de uiterlijke voorstelling, maar meer om de meditatieve elementen die zich verbinden met ons gevoelsleven.

Om tot een beeldende uitdrukking te komen heeft Don van Zantwijk gekozen voor 14 kernwoorden in 14 kleuren die de kruiswegstades ondersteunen en betekenis geven. Inspiratie hiervoor zijn de zogenaamde iconografische schilderijen van Alexej Jawlensky (1864-1941)

Voor belangstellenden die deze weg schilderend willen meebelevan zal Don een inleiding met beeldmateriaal geven.

Een week later zullen dan op twee achtereenvolgende dagen, de kruiswegstades geschilderd worden.

Schilderbenodigdheden zijn aanwezig.

Datum | woensdag 3 april: inleiding 19.30 - 21.15 uur, daarna
10 en 11 april: schilderen 19.30 - 22.00 uur

Plaats | De Goede Reede, Vondellaan 2

Contact | Janne-Marie van Heteren, 556431, jmvheteren@hotmail.com



PASSIEMUZIEK IN DE 40 DAGENTIJD

Kees Alblas en Bert Wisgerhof

Natuurlijk kent iedereen de Johannes- of de Mattheuspassion van Bach, maar deze muziek is maar een heel klein deel van alles wat componisten uit vele landen de eeuwen door hebben gecomponeerd op het thema van de opgang naar het Lijden.

Twee organisten onder ons, Kees Alblas en Bert Wisgerhof, hebben uit die rijke schat een zeer gevarieerde keuze gemaakt. Zij zullen orgelmuziek uit verschillende landen en tijden spelen. Soms zal er een korte toelichting op de muziek gegeven worden.

Een luisterende gemeente stemt graag in door een aantal passende liederen te zingen.

Datum | Zondag 7 april

Plaats | Petrakerk

Tijd | 15.00 – 16.30 uur

Contact | Ada Westerink, 542232, ada.westerink@gmail.com



MORGEN ZAL HET PASEN ZIJN

Ds A.F. Troost

'Morgen zal het Pasen zijn' is de titel van het een boek van ds. A. F. Troost. In dat boek beschrijft hij een wandeling op Stille Zaterdag, de dag voor Pasen, door het dorp waar hij eens woonde en werkte: Ermelo. Van de begraafplaats vandaan, met daarop 't graf van zijn dochttertje, naar de kerk. Op deze tocht wordt hij vergezeld door niemand minder dan de 'aartslijder' Job, de man van het gelijknamige Bijbelboek.

Mede dankzij diens aanwezigheid wordt de tocht door Ermelo een zoektocht. Een zoektocht naar antwoorden. Antwoorden in de loop der eeuwen gegeven op de vraag naar het 'waarom' van lijden en pijn, ziekte en zonde, nood en dood.

Een antwoord blijkt er, zo ontdekt hij op zijn tocht, evenwel niet te zijn. Wel een 'hand-woord'. En ook een 'anti-woord'. Een woord waarmee mensen verder kunnen in dagen van verdriet.

Datum | Donderdag 11 april

Plaats | Wijkkerk Aller Erf, Ronde Erf 86

Tijd | 20.00 uur

Kosten | 5,- (inclusief consumptie)

Contact | John Boogaard, 543990, j.a.boogaard@ziggo.nl



'N WANDELING IN STILTE

Genieten van de stilte van het bos

Op de vroege ochtend van 8 mei én in de avond van 22 mei gaan we, voor een stevige wandeling, het bos in. Met maximaal 15 mensen. Om daar, zonder te praten, de rust te ervaren van het bos.

Onderweg zal je ontdekken, zo is de ervaring van eerdere jaren, wat het bos met je doet! Omringd door vogels die volop zingen dient zich een rust aan die heel je lijf en hart vullen kan. De kans op een ontmoeting met wild (ree, hert, zwijn) is aanwezig. Bij goed weer drinken we onderweg nog een kop koffie / thee met elkaar. Aanmelden is verplicht. Een redelijk goede conditie is vereist.

Datum | 8 mei om 05.00 uur ('s ochtends!)

22 mei om 19.00 uur

Plaats | De bossen van de Veluwe

Contact en aanmelding | John Boogaard, 543990, j.a.boogaard@ziggo.nl

HEMELVAARTSDAG

Sinds jaar en dag belegt de Protestantse Gemeente van Veenendaal twee erediensten op Hemelvaartsdag. Deze feestdag valt D.V. in 2019 op donderdag 30 mei.

Naast de reguliere dienst in één van onze kerken, is er de niet meer weg te denken Openluchtdienst in de prachtige tuin van zorgcentrum De Meent aan De Grote Beer. Deze korte viering begint om 9.30 uur. Hieraan vooraf gaat de welbekende fietstocht, die start om 8.15 uur. (startlocatie wordt t.z.t. bekend gemaakt).

U/jij fietst -en vooral: viert (!)- toch ook mee...?! Wees welkom, op deze doordeweekse christelijke feestdag...!!

Datum | donderdag 30 mei

Start | startlocatie wordt t.z.t. bekend gemaakt

Plaats | Openluchtdienst bij Zorgcentrum De Meent, Grote Beer 10

Tijd | fietsen tussen 08.15 en 09.30 uur

Leiding | Erik Westerhout

Contact | Erik Westerhout, 514578, heinerik@xs4all.nl

EEN GOED GESPREK



Aller Erf
De Goede Reede
Petrakerk
Sola Fide

PROGRAMMA VORMING & TOERUSTING 2018-2019
PROTESTANTSE GEMEENTE VEENENDAAL