

EEN OPEN HUIS



**Aller Erf
De Goede Reede
Petra-kerk
Sola Fide**

**PROGRAMMA VORMING & TOERUSTING 2017-2018
PROTESTANTSE GEMEENTE VEENENDAAL**



EEN OPEN HUIS



Aller Erf
De Goede Reede
Petrakerk
Sola Fide

PROGRAMMA VORMING & TOERUSTING 2017-2018
PROTESTANTSE GEMEENTE VEENENDAAL



LUTHER-FESTIVAL IN VEENENDAAL

Misschien heeft u het al gemerkt, ook in Veenendaal is er dit jaar veel aandacht voor Luther.

Een commissie heeft een imposant programma voorbereid. Imposant, omdat het vele facetten van Luthers leven en werk zal belichten, en dat – hoe kan het ook anders – op multimediale wijze.

Ons jaarprogramma Vorming&Toerusting 2017/2018 biedt al vast een kleine selectie:
5 en 11 okt. in De Goede Reede
22 okt. en 31 dec. in de Petrakerk

Wilt u te weten komen wat dit festival u in najaar 2017 te bieden heeft, kijk dan in september en oktober in de plaatselijke nieuwsbladen en in de kerkbladen. U zult er geen spijt van krijgen!

Protestantse Gemeente Veenendaal **VORMING & TOERUSTING**

Programma 2017-2018

Thema: 'Een open huis'

Het jaarthema is toepasselijker dan ooit voor de PGV. De deuren (en de harten) moeten open staan voor elkaar. Elke wijkgemeente vult haar programma in op haar eigen wijze. Maar in dit programma bestaan er zoals elk jaar geen wijkgrenzen. U bent overal van harte welkom. Bijzonder in het programma is ook de vele aandacht voor Luther.

Voor een aantal activiteiten geldt dat u zich vooraf moet aanmelden bij een contactpersoon of dat er een bijdrage in de kosten wordt gevraagd. Bij de activiteiten waarop dit van toepassing is, staat dit vermeld.

De Commissie hoopt op veel deelname: kom binnen en doe mee! Gebruik de activiteiten om meer mensen in de PGV te leren kennen.

Wijkkerk Aller Erf

Rens Wiegeraad, 516010, r.wiegeraad@ziggo.nl

De Goede Reede

Fre Warnar, 543986, fw.warnar@hccnet.nl
(samenstelling programmaboekje)

Petrakerk

Gerard Hörchner, 513613, ghorchner@planet.nl

Sola Fide

Freek Willemink, 06-22229265, freek@willemink.nl

OMGAAN MET VERLIES EN VERDRIET

OPENINGSAVOND SEIZOEN 2017-2018

Manu Keirse

Bij de opening van het nieuwe seizoen willen we stilstaan bij wat ons allemaal, vroeg of laat, overkomen zal: dat verlies en verdriet ons pad kruisen. De vraag is dan hoe je daar op een heil-/behulpzame manier mee om kan gaan?

We hebben Manu Keirse bereid gevonden met ons stil te staan bij allerlei vragen rondom 'verlies en verdriet'. Is het bijvoorbeeld normaal dat iemand na jaren nog altijd verdrietige momenten heeft? Rouwen mannen anders dan vrouwen? Hoe kun je iemand helpen die veel verdriet heeft?

Manu Keirse is klinisch psycholoog en werkzaam aan de Faculteit Geneeskunde van de Katholieke Universiteit in het Belgische Leuven. Hij is gespecialiseerd in het omgaan met verlies en verdriet. Hij is auteur van verschillende boeken over rouw en rouwverwerking, o.a. 'Vingerafdruk van verdriet', 'Stil verdriet', 'Helpen bij verlies en verdriet', 'Afscheid van moeder', 'Kinderen helpen bij verlies' en co-auteur van 'Omgaan met een miskraam' en 'Als je een prille zwangerschap verliest'.

Datum | woensdag 27 september 2017

Plaats | Wijkkerk Aller Erf, Ronde Erf 86

Tijd | 20.00-22.00 uur, koffie vanaf 19.45 uur

Kosten | Na afloop zal een vrijwillige bijdrage worden gevraagd

Contact | Ds. John Boogaard, 543990, j.a.boogaard@ziggo.nl

SAMEN ZINGEN OP ZONDAGAVOND

Elke 2e zondag van de maand (m.u.v. juli en augustus) hopen we, onder de noemer 'Samen zingen op zondagavond', een zangavond te beleggen in de kerkzaal van De Meent aan de Grote Beer.

Gemiddeld zo'n 180 mensen komen bij elkaar om te zingen: psalmen, gezangen en geestelijke liederen uit verschillende bundels. Prachtig, om zo onze God en Vader de lof toe te zingen die Hem toekomt! En ook mooi, dat het hier gaat om mensen uit allerlei kerken en gemeenten. Zo zingen we ver over kerkmuren heen.

Zingt u en zing jij ook graag? Van harte welkom! Trouwens ook om te luisteren. De samenzang start altijd 19.30 uur en we ronden af ca. 20.45 uur. Halverwege is er een korte koffie/theepauze. We bevelen de zangavonden graag bij een ieder aan!

Datum | Start 10 september 2017, Daarna elke 2e zondag van de maand

Plaats | kerkzaal zorgcentrum De Meent, Grote Beer 10

Tijd | 19.30 – 20.45 uur

Contact | Erik Westerhout, 514578, heinerik@xs4all.nl

SEP	OKT	NOV	DEC	JAN	FEB	MRT	APR	MEI	JUN	JUL
14	12	9	07	11	08	08	05	03	14	12
28	26	23	21	25	22	22	19	17	28	26
								31		

8

SOLAMIX

Contactmiddagen

Ook in het seizoen 2017 -2018 organiseert Sola Fide weer de SolaMix contactmiddagen. De middagen zijn voor iedereen bestemd, wel of geen lid van een kerk, jong, of oud, kortom iedereen is welkom.

Wat is er allemaal te doen?

Er wordt gezellig gekletst, gekaart, gesjoeld en andere spelletjes gespeeld en dit alles onder het genot van een kop koffie, thee of limonade.

Niets moet, bijna alles mag.

Tot ziens op de SolaMix contactmiddagen en neem gerust een vriend, vriendin, buurvrouw of buurman mee.

Data 2017 | 14-09 / 28-09 / 12-10 / 26-10 / 09-11 / 23-11 / 07-12 / 21-12 (kerst)

Data 2018 | 11-01 / 25-01 / 08-02 / 22-02 / 08-03 / 22-03 / 05-04 / 19-04 / 03-05 / 17-05 / 31-05 / 14-06 / 28-06 / 12-07 / 26-07

Plaats | Sola Fide, Eikenlaan 3

Tijd | 14.00 – 16.30 uur

Contact | Job Pol, 522986, jart.pol@kpnmail.nl

SEP	OKT	NOV	DEC	JAN	FEB	MRT	APR	MEI	JUN	JUL
	01		10		18		22		10	

9

TAIZE-VIERINGEN

Taizé ligt in Frankrijk in de buurt van Lyon. Daar stichtte broeder Roger in 1940 een internationale, oecumenische gemeenschap. De broeders hebben zich voor het leven verbonden om materiële en geestelijke goederen te delen, om celibatair en in grote eenvoud te leven. Nu telt de gemeenschap van Taizé een honderdtal broeders, van katholieke en van protestantse afkomst, uit meer dan vijftig landen.

Vanaf het einde van de jaren vijftig vinden jongeren uit vele landen de weg naar Taizé. Ze nemen er deel aan wekelijkse ontmoetingen van gebed en bezinning.

Ook in onze gemeente wordt nu een aantal Taizé-vieringen gehouden. Deze vieringen zijn er voor iedereen, -jong maar ook ouder-, die zich aangetrokken voelt tot stilte en meditatie volgens de gedachte van de kloostergemeenschap van Taizé: vieringen van zingen, lezen, stilte, gebed, muziek en het aansteken van kaarsen.

Data 2017 | 1 oktober, 10 december

Data 2018 | 18 februari, 22 april en 10 juni

Plaats | De Goede Reede, Vondellaan 2

Tijd | 19.00 – 19.30 uur

Contact | Saskia van der Heide, 543058, sheidevd@ziggo.nl,

Tineke Wielstra, 553155, wielstra.ensing@outlook.com



10

MEDITATIE-AVONDEN

Carola van Zanten

Meditatie is de kunst om aandachtig te zijn. Het is een manier waarop je in het leven kunt staan en met dingen om kunt gaan. Dit najaar is er een serie meditatie-bijeenkomsten in De Goede Reede. In de eerste bijeenkomst maken we kennis met elkaar en kijken we naar de ervaringen en de vragen liggen. Daarna zijn er drie bijeenkomsten van ongeveer een uur waarin we een bepaalde vorm van meditatie beoefenen. Wie zoekt naar rust en bezinning is van harte welkom. Bij voldoende belangstelling is er een tweede serie van vier bijeenkomsten in het voorjaar van 2018.

Carola van Zanten is kerkelijk werker en geestelijk verzorger te Zeist.

Data 2017 | maandag 2, 16 en 30 oktober, 13 november

Data 2018 | maandag 5 en 19 februari, 5 en 19 maart

Plaats | De Goede Reede, Vondellaan 2

Aanvang | 19.00 uur

Contact | Carola van Zanten, 508854

Janne-Marie van Heteren, 556431, jmvheteren@hotmail.com



5

500 JAAR REFORMATIE EN DE JODEN

Bart Wallet

Dit jaar wordt 500 jaar Reformatie herdacht. Het is bijna onvermijdelijk of daar valt bij alle herdenkingsplechtigheden wel het woord "joden". Het beeld dat dan wordt geschetst is niet erg positief, vooral sterk gekleurd door de anti-joodse geschriften van Maarten Luther. Aan de andere kant was het juist een protestants land als Nederland dat de poorten opende voor joden die op de vlucht waren. Hoe zit dat precies? Welke houding tegenover joden kenmerkte de Reformatie. Minstens zo belangrijk is ook de vraag hoe sinds 1517 de relatie tussen joden en protestanten zich heeft ontwikkeld. In deze lezing zal de balans opgemaakt worden van 500 jaar samenleven van protestanten en joden en zal er worden gekeken wat dat voor het heden en de toekomst kan betekenen.

Dr. Bart Wallet (1977) studeerde geschiedenis en Hebreeuws aan de Universiteit van Amsterdam. Hij is momenteel als historicus verbonden aan de VU, waar hij nieuwe onderzoeksprojecten opzet op het terrein van religiegeschiedenis. Zijn eigen onderzoek concentreert zich op vroegmoderne West-Europese Joodse geschiedenis.

Datum | donderdag 5 oktober 2017

Plaats | De Goede Reede, Vondellaan 2

Tijd | 20.00-22.00 uur, koffie vanaf 19.45

Contact | Jan C. van Peet, Kerk en Israël, 541874

Ageeth Kroon, wjkroon@kpnmail.com

11

BIJBELKRING

Elkaar ontmoeten, samen luisteren naar de Bijbel, zoeken naar de betekenis hiervan voor ons in het hier-en-nu. Op deze wijze willen we ook de komende maanden bezig zijn, ongeacht de leeftijd, met bekende of (nog) minder bekende deelnemers.

De leeftijdsgroep bestaat momenteel uit 50-plussers.

Eens per maand, in de regel op de 1e donderdag, komen we bij elkaar in de foyer.

E.e.a. wordt op de beamer en in de zondagsbrief vermeld.
Hartelijk welkom.

Datum | vanaf oktober iedere 1e donderdag van de maand

Plaats | foyer Sola Fide, Eikenlaan 3

Tijd | 19.30 – 21.00 uur

Contact | Alie Valkenburg, telefoon: 0318-302285,
a.valkenburg4@gmail.com

OP ZOEK NAAR MAARTEN LUTHER

in het Museum Catharijneconvent te Utrecht

Op 31 oktober 2017 is het precies 500 jaar geleden dat Maarten Luther zijn 95 stellingen aan de kerkdeur in Wittenberg spijkerde. Hij ontketende hiermee de grootste revolutie in de Europese kerkgeschiedenis. Museum Catharijneconvent sluit bij deze memorabele gebeurtenis aan met dé tentoonstelling over de veelbesproken “man van het jaar”. In de tentoonstelling Luther gaat men op zoek naar de onbekende man achter de icoon van 500 jaar Reformatie. Met trein en bus gaan we gezamenlijk naar de tentoonstelling Luther. Deze cultuurhistorische tentoonstelling brengt Luther en zijn tegenstanders voor het voetlicht in woord, beeld en muziek. De invloed van zijn ideeën is hierbij nog steeds voelbaar in ons dagelijks leven.

Datum | zaterdag 7 oktober 2017

Plaats | Museum Catharijneconvent Utrecht

Aanvang | Rondleiding 15.00 uur.

Vertrek | Vanaf NS station West om 13.33 uur

Aanmelden | Voor 1 oktober bij Janne-Marie van Heteren, 556431
jmvheteren@hotmail.com

Contact | Ds. Tineke Wielstra- Ensing, 553155
wielstra.ensing@outlook.com

Kosten | Nog onbekend.

In ieder geval worden ze zo laag mogelijk gehouden.

'EIN NEUES LIED WIR HEBEN AN'

Hans Mudde

De Augustijner monnik Maarten Luther bond 500 jaar geleden de strijd aan met de heersende theologie, met een kerk die het leven van mensen beheerste tot in alle hoeken en gaten van hun bestaan.

Hoe veranderde die wereld? Wat waren de factoren en de spelers op het toneel van die tijd?

Vooraf over Luther zal het gaan, zijn nieuwe inzichten aangaande de kern van het christelijk geloof. Zijn begaafdheden van hoofd en hart en zijn vaardigheden, zijn theologie waarin Christus centraal staat met als gevolg een evangelische vroomheid van hart en ziel. We luisteren naar Luthers onmiskenbare eigen taal en toon, zijn liedteksten en zelf gecomponeerde melodieën.

Hans Mudde (Rijswijk) emeritus Luthers predikant en lieddichter was jarenlang lid van de Theologische Commissie van de Lutherse Synode binnen de PKN, mede redacteur van 'Luthers gezien' - een oude traditie in een nieuwe kerk.

Datum | woensdag 11 oktober 2017

Plaats | De Goede Reede, Vondellaan 2

Tijd | 20.15 uur – 22.00 uur

Contact | Janne-Marie van Heteren, 556431, jmvheteren@hotmail.com

OPEN THOMASKRING

Leerhuis De Goede Reede

De Thomaskring, al jaren een begrip in Veenendaal, zal ook na de wisseling in het voorbereidingsteam, haar werk voortzetten.

De kring richt zich op gemeenteleden uit alle wijken. Voor de deelnemers zijn nieuwe, vaak vrijzinnige, gedachten over geloof en leven bespreekbaar in een sfeer van onderling vertrouwen. Degenen die een enkele keer van de vijf bijeenkomsten willen meemaken, zijn ook welkom.

Het komend seizoen willen wij ons per avond concentreren op een op dat moment actueel theologisch en/of filosofisch onderwerp zoals weergegeven in de christelijke dagbladen.

Inspraak van alle deelnemers wordt op prijs gesteld. De keuze van het onderwerp zal tijdig, voorafgaand aan de vergadering, aan de deelnemers bekend worden gemaakt en als zodanig worden toegezonden.

Data 2017 | donderdag 19 oktober, 16 november

Data 2018 | 25 januari, 22 februari en 22 maart

Plaats | De Goede Reede, Vondellaan 2

Tijd | 20.00 - 22.00 uur

Contact | Rien van Staalduine, 821402, mvanstaalduine@ziggo.nl

Henri Lugtigheid, 541554, hj@lugtigheid.nl

Marise Wiersma, 513548, j.enm.wiersma@kpnmail.nl

EEN VASTE BURCHT EN NOG MEER

500 jaar Reformatie en het kerklied

De betekenis van Maarten Luther en van Johannes Calvijn voor het kerklied van de Reformatie is enorm. Luther zette zich onvermoeibaar in voor een reformatorische muziekpraktijk in kerk en huis. Calvijn liet de psalmen berijmen en van nieuwe melodieën voorzien, zodat de gemeente die kon zingen.

Voor Luther is muziek een gave van God en tegelijk verkondiging. Bij Calvijn is muziek slechts voertuig van het Woord en daaraan ondergeschikt.

Beide tradities, de lutherse en de calvinistische, leven tot op de dag van vandaag voort in de wereldwijde kerk.

Onder leiding van Dick Troost, (cantororganist Lutherse kerk, Ede) en Bert Wisgerhof zullen we deze middag vooral door te zingen praktisch met het kerklied van de Reformatie bezig zijn.

Samen zingen is natuurlijk fijn, samen goed zingen is fantastisch. Dat te ontdekken is het streven.

Al zingend zult u ook de typische muzikale en theologische kenmerken van de liederen van Luther en zijn navolgers kunnen ontdekken.

Datum | Zondag 22 oktober 2017

Plaats | Petrakerk

Tijd | 16.00 – 17.15 uur

Contact | Gerard Hörchner, 513613, ghorchner@planet.nl

Leiding | Dick Troost en Bert Wisgerhof

ENGELEN

Dr. Auke Schuil

Op deze avond staan we stil bij: **Wie** of **wat** zijn engelen? **Waar** komen engelen vandaan? **Hoe** zien engelen er uit? **Wat** is hun taak?

In de Bijbel wordt op vele plaatsen gesproken over engelen of over de Engel des Heren. Overigens komen engelen ook voor in andere religies.

Het thema 'engelen' is door de eeuwen heen een inspiratiebron geweest voor schilders en beeldhouwers. Verder besteden we aandacht aan 'engelenverschijningen' en misschien heb je ook zelf weleens een ontmoeting met een engel gehad.

Aan de hand van een powerpoint presentatie komen bovenstaande aspecten aan de orde.

Er wordt weleens gezegd: *'Ieder mens heeft z'n eigen engel'*. Kortom een zeer interessant onderwerp om over van gedachten te wisselen.

Datum | dinsdag 24 oktober 2017

Plaats | Wijkkerk Aller Erf, Ronde Erf 86

Tijd | 20.00-22.00 uur, (koffie/thee vanaf 19.45)

Kosten | € 5,- (inclusief consumptie)

Contact | Rens Wiegeraad, 516010, r.wiegeraad@ziggo.nl

ORGAANDONATIE

Sander Keet

Op 7 november a.s. wordt er een avond over orgaandonatie georganiseerd, deels tegen het licht van het initiatiefwetsvoorstel "Geen Bezwaar". Eerst zal een introductie over het onderwerp worden gegeven en hierbij naast de ethische aspecten ook de algemene werking van orgaan/ weefseltransplantatie worden belicht. Daarna zal het onderwerp aan de hand van vragen uit de zaal verder worden uitgediept. Dit betekent dat we deze avond kunnen gebruiken om meer te weten te komen over het nut van en de procedure rondom orgaan- en weefseltransplantaties. Tevens verdiepen we ons in de ethische aspecten.

Dr. Sander W. M. Keet, is internist-nefroloog in opleiding en verbonden aan het LUMC. (N.B. Hij spreekt op eigen titel en niet namens het LUMC).

Datum | dinsdag 7 november 2017

Plaats | De Goede Reede, Vondellaan 2

Tijd | 20.15 uur – 22.00 uur

Contact | Ds. Tineke Wielstra, 553155, wielstra.ensing@outlook.com
Janne-Marie van Heteren, 556431, jmvheteren@hotmail.com

LIEDEREN VAN HUIB OOSTERHUIS

Ds. Frans Ort

Misschien wel een van de meest productieve dichters van onze tijd is Huib Oosterhuis. Van zijn hand verschenen liederen, gedichten, vertalingen en Psalmen. Daarnaast wordt zijn werk gekenmerkt door diepere lagen die zich maar langzaam openbaren. De ervaring van vele zangers met zijn werk is dat men soms na vele malen zingen de betekenis van een lied (opnieuw) ontdekt.

Tijdens deze avond zullen we stilstaan bij het werk van Oosterhuis, we zullen luisteren naar zijn liedteksten en een aantal teksten zal door ds. Frans Ort, die een groot bewonderaar is van het werk van Oosterhuis, worden gelezen, besproken en van commentaar voorzien. Voorkennis is daarbij niet vereist: ieder die een van de meest indrukwekkende liederendichters wil ontmoeten door zijn werk, is van harte welkom!

Datum | dinsdag 14 november 2017

Plaats | Wijkkerk Aller Erf, Ronde Erf 86

Tijd | 20.00 -22.00 uur

Kosten | € 5,- (inclusief consumptie)

Leiding | ds. Frans Ort

Contact | Ada Coppoolse, 555631, adacoppoolse@gmail.com

LEESGROEP

voor opa's en oma's

Al eerder is in verschillende wijken het boek "Als kinderen andere wegen gaan" van Margriet van der Kooi en Wim ter Horst ter bespreking aangeboden.

We willen het opnieuw aanbieden, maar nu speciaal voor opa's en oma's, die zich afvragen of en welke rol zij zouden kunnen spelen in het voorgaan in het geloof voor hun niet-gelovige kleinkinderen.

We denken aan drie avonden in het najaar. Het aanschaffen van het desbetreffende boek is zeer aan te raden

Datum | start op woensdag 15 november 2017
de overige data worden in overleg vastgesteld

Plaats | Sola Fide, Eikenlaan 3

Tijd | 20.00 uur

Leiding | Da H.B. Graafland en dhr. P.F. Dupuis

Contact | Da H.B. Graafland, 551855, h.b.graafland@planet.nl



THE LIGHT BETWEEN OCEANS

Deze film uit 2016 speelt zich af in het westen van Australië. Tom Sherbourne, een oorlogsveteraan uit de Eerste Wereldoorlog, is een vuurtorenwachter die samen met zijn vrouw Isabel in een vuurtoren woont. Ze zijn ongewenst kinderloos maar door een triest voorval 'krijgen' zij toch een baby en geven zij haar de naam Lucy. Daarna begint het verhaal pas echt.

Datum | woensdag 15 november 2017

Plaats | Wijkkerk Aller Erf, Ronde Erf 86

Tijd | 19.45 exact (koffie en thee vanaf 19.30) – 22.00 uur

Kosten | € 5,- (inclusief consumptie)

Contact | Corinne Kleter, 501617, corinnekleter@outlook.com

trailer





ZONDER LUTHER GEEN BACH

Bachs orgelkoralen: Kerst, Nieuwjaar en Epifanie

Op de laatste dag van 2017, het jubileumjaar van de Reformatie, geeft Bert Wisgerhof, organist van de Petrakerk, een "lecture recital". Daarin laat hij horen hoe Bach vorm gaf aan zijn koraalbewerkingen van melodieën uit het Lutherse gezangboek. Deze worden niet alleen gespeeld, maar ook toegelicht. Een en ander wordt toegespitst op de koralen voor de Kersttijd, Nieuwjaar en Epifanie.

In Bachs "Orgelbüchlein" zijn daarvan prachtige voorbeelden te vinden, zoals "Vom Himmel hoch, da komm' ich her", "Das alte Jahr vergangen ist" en "Herr Christ, der einig' Gottes Sohn". In het derde deel van de „Clavier-Uebung“ vinden we bovendien een bijzondere bewerking bij "Christ, unser Herr, zum Jordan kam", over de doop van Jezus in de Jordaan.

Datum | zondag 31 december 2017

Plaats | Petrakerk

Tijd | 15.00 – 16.15 uur

Contact | Gerard Hörchner, 513613, ghorchner@planet.nl

Leiding | Bert Wisgerhof



luisteren



FILOSOFEN OP DE KANSEL

Gesprekskring De Goede Reede

We maken kennis met teksten uit bovengenoemd boekje: een ontmoeting met negen wijsgeren en de Bijbel.

De teksten zijn merendeels ontstaan uit filosofiediensten in de Kloosterkerk in Den Haag, die werden geleid door de predikanten Rienk Lanooy en Margreet Klokke, beiden verbonden aan de Kloosterkerk.

Op de achterflap van het boekje lezen we:

‘Wat gebeurt er als Jean-Paul Sartre het gesprek aangaat met Paulus, Socrates met Jezus, Nietzsche met Mozes? En wat als je klassieke of juist moderne filosofische teksten verbindt met oeroude Bijbelverhalen? Het gaat bruisen, want direct worden de grote levensvragen van alle tijden aangesneden, zoals: wat is vrijheid, wie ben je in relatie tot de ander en wat is zinvol leven. De ‘ontmoetingen’ tussen wijsgeer en Bijbelfiguur zorgen voor gesprekken op het scherpst van de snede.’

Om op zinvolle manier met elkaar in gesprek te kunnen komen, is het maximale aantal deelnemers voor deze gesprekskring 10.

Data | woensdag 10 en 17 januari, 7 en 21 februari, 14 maart 2018

Plaats | De Goede Reede, Vondellaan 2

Tijd | 20.00 u.- 21.30 uur.

Opgave en gespreksleiding | Ds. Tineke Wielstra-Ensing, 553155, wielstra.ensing@outlook.com



SPOORZOEKEN IN HET OUDE TESTAMENT

Dit jaar gaan we spoorzoeken in het boek Exodus.

En ook in deze reeks avonden zullen we weer ontdekken: er staat vaak niet, wat wij denken dat er staat.

Een lange traditie van bijbellezen heeft ons soms het zicht ontnomen op wat er werkelijk staat, en nog belangrijker, wat de betekenis van deze teksten is. Op die zoektocht hebben we wel een goede gids nodig. Ook dit jaar is dat Lukas de Groote. Hij houdt zich al jaren intensief bezig met het Hebreeuws en vandaar uit met de verhalen in het Oude Testament.

Gaat u mee op onze speurtocht?

Data | Maandag 15, 22, 29 januari en 5 februari 2018

Plaats | Bijgebouw Petrakerk/ingang Dennenlaan

Tijd | 20.00 – 22.00 uur (vanaf 19.45 koffie)

Leiding | Lukas de Groote

Aanmelding | Gerard Hörchner, 513613, ghorchner@planet.nl

GASTVRIJHEID

Jan Offringa

Gastvrijheid is een bijbels thema dat volop in de actualiteit staat en tegelijk grote dilemma's oproept. Enerzijds kun je er vanuit het oogpunt van medemenselijkheid en naastenliefde niet omheen. Anderzijds is het lastig omdat het verlenen van gastvrijheid altijd risico's met zich meebrengt. Dat gold al voor Abraham, toen hij drie mannen ontving. Dat bleken uiteindelijk goddelijke boodschappers, maar het hadden net zo goed nietsontziende rovers kunnen zijn. Die spanning van Genesis 18 zit ook in de huidige problematiek. Niet voor niets kan het Latijnse 'hostis' naast vreemdeling of gast ook vijand betekenen.

Hoe benaderen theologen dit thema in het boek 'Liberaal christendom'? Dat schetst Jan Offringa in zijn inleiding. Hij was van 1990-2004 predikant in Veenendaal-West en van 2005-2010 voorzitter van theologenbeweging Op Goed Gerucht. Als medeauteur en -redacteur van 'Liberaal christendom' (2016) schreef hij mee aan het slothoofdstuk over gastvrijheid.

Datum | Dinsdag 23 januari 2018

Plaats | De Goede Reede, Vondellaan 2

Tijd | 20.15 – 22.00 uur

Contact | Janne-Marie van Heteren, 556431, jmvheteren@hotmail.com

LION

De film (2016) is gebaseerd op het waargebeurde verhaal van Saroo Brierley, dat hij beschreven heeft in zijn boek, 'Mijn lange weg naar huis'. Lion is een hartverscheurend en verhaal over de geschiedenis van de Indiase jongen Saroo Brierley. De verfilming geeft een inkijkje in het leven van Indiase kinderen, waarvan er jaarlijks tienduizenden vermist raken. Ondanks het dramatische thema, blijft de film hoopvol en positief.

De film leverde een aantal Oscarnominaties op, o.a voor Dev Patel, de hoofdrolspeler die ook bekend is van 'Slumdog Millionaire'.

Datum | woensdag 24 januari 2018

Plaats | Wijkkerk Aller Erf, Ronde Erf 86

Tijd | 19.45 exact (koffie en thee vanaf 19.30) – 21.45 uur

Kosten | € 5,00 (inclusief consumptie)

Contact | Corinne Kleter, 501617, corinnekleter@outlook.com

trailer



VAN PARADIJS TOT PARADIJS

Twee avonden over het hiernamaals door Dr. André F. Troost

Het begin van de Bijbel spreekt over een lustoord, een verrukkelijk paradijs. Maar ook aan het slot van de Bijbel wordt ons een paradijselijk tafereel ontvouwd: vruchtbare bomen aan weerszijden van een kristalheldere rivier. Is dit laatste ons aller voorland? Of is dat paradijs slechts bestemd voor diegenen onder ons die in dit leven de juiste religie hebben aangehangen en bovendien voor de alledaagse praktijk minstens een voldoende hebben gescoord? En hoe zit het met de hel? Als die er is, wie zullen dan degenen zijn die voor eeuwig een plaats buiten dat hemelse paradijs zullen krijgen? Trouwens, is er wel sprake van een hemels paradijs? We zijn toch voor de nieuwe aarde bestemd?

Voor al dit soort vragen zal er ruimte zijn tijdens twee avonden. De eerste avond cirkelen lezing en gesprek rondom het kernwoord hel. Gedurende de tweede avond staat het begrip hemel centraal.

Dr. André F. Troost is schrijver, dichter, dominee.

Datum | dinsdag 6 februari en 13 februari 2018

Plaats | De Goede Reede, Vondellaan 2

Tijd | 20.15-22.00 uur

Contact | Janne-Marie van Heteren, 556431, jmvheteren@hotmail.com

LITURGISCHE SPIRITUALITEIT

Geleefde liturgie en liturgisch leven

Wie liturgie echt wil vieren heeft een passende levenshouding nodig die dat mogelijk maakt. Omgekeerd heeft het vieren van de liturgie ook invloed op je leven. Je kunt niet naar de kerkdienst gaan alsof je de rest van de week een ander persoon zou zijn.

In onze huidige gemeenten is het niet altijd gemakkelijk om de liturgie echt te beleven. Ook valt het in de huidige samenleving niet mee om je leven met je geloof in verband te brengen. Maar al te vaak staan liturgie en leven daarom los van elkaar. In deze lezing zal broeder Thomas, zelf Benedictijnermonnik en liturgist, ons vanuit de monastieke spiritualiteit meenemen op een ontdekkingstocht naar liturgische spiritualiteit. Een verrijking voor het samen vieren in de gemeente, en een inspiratie voor het persoonlijke leven

*Prof. Dr. **Thomas Quartier** OSB (1972) is monnik van de Sint Willibrordsabdij in Doetinchem (NL) en doceert liturgische studies aan de Katholieke Universiteit Leuven en de Radboud Universiteit Nijmegen. Verder is hij gasthoogleraar aan de Benedictijnse Universiteit Sant Anselmo in Rome en verbonden aan het Titus Brandsma Instituut in Nijmegen. Hij schreef diverse publicaties over het onderwerp.*

Datum | dinsdag 6 maart 2018

Plaats | De Goede Reede, Vondellaan 2

Tijd | 20.15-22.00 uur

Contact | Fre Warnar, 543986, fw.warnar@hccnet.nl

WORKSHOP BEZINNEND TEKENEN

De levensboom in beeld door Mieke Vreugdenhil

Deze workshop laten we al tekenend uw eigen levensboom ontstaan. De levensboom symboliseert onuitputtelijke levenskracht; het zich steeds vernieuwende leven.

In de geschiedenis van de mensheid is de boom altijd een belangrijk symbool geweest. Bomen tonen de kracht van het leven in de natuur. Ze groeien en vertonen veelal een jaarlijkse cyclus van bloeien, vrucht dragen en het laten vallen van bladeren.

Voor Job was de boom een teken van hoop: "Als hij wordt omgehakt, loopt hij weer uit, er blijven nieuwe loten komen" (Nieuwe Bijbelvertaling Job 14:7).

Wat onze talenten zijn, wat sterk ontwikkeld is en wat aandacht vraagt om verder te kunnen groeien, kunnen we zien in onze eigen tekening. Tekenervaring is niet nodig; iedereen kan meedoen doordat er stap voor stap gewerkt wordt. Voor een aangename sfeer en goede materialen wordt gezorgd.

Het maximum aantal deelnemers is 10, dus meld u van te voren aan.

Datum | dinsdag 6 maart 2018

Plaats | Wijkkerk Aller Erf, Ronde Erf 86

Tijd | 20.00 (koffie en thee vanaf 19.45) – 22.15 uur

Begeleiding | € 10,- (inclusief consumptie en materiaal)

Leiding | Mieke Vreugdenhil uit Grave

Contact en aanmelden | Corinne Kleter, 501617, corinnekleter@outlook.com

GERAAKT WORDEN DOOR DE KRUISWEG!

Moderne kruiswegstaties in beeld, door Ben Piepers

De kruisweg kent een lange traditie. In veel katholieke kerken zie je de kruisweg langs de muren om bij te mediteren of te bidden. Hedendaagse kunstenaars zien in de kruisweg een mogelijkheid om menselijk lijden indringend te verbeelden. De kruisweg confronteert met lijden en dood, ellende en verdriet. Tegelijk biedt zij in de diepte ook perspectief. We beginnen met een korte inleiding over ontstaan en ontwikkeling van de kruisweg. Daarna staan we stil bij de moderne kruiswegstaties van zes kunstenaars, gevolgd door stilte of klassieke muziek.

Aan bod komen kunstwerken van:

- **Albert Servaes:** expressieve tekeningen met houtskool uit 1919
- **Aad de Haas:** geschilderd in 1946-47 voor de kerk van Wahlwiller
- **Barnett Newman:** 14 Stations of the Cross: Lema Sabachtani, 1958
- **Ted Felen:** kruisweg geschilderd in 1962-1963,
- **Marijke van Dijk:** 14 schilderijen als metafoor voor de levensweg
- **Henri Matisse:** de Rozenkranskapel van Vence in Zuid-Frankrijk

Na de presentatie is er ruimte voor uitwisseling en vragen.

Datum | 22 maart 2018

Plaats | Wijkkerk Aller Erf, Ronde Erf 86

Tijd | 20.00-22.00 uur, koffie vanaf 19.45

Kosten | € 5,- (inclusief consumptie)

Leiding | Ben Piepers

Contact | Ds. John Boogaard, 543990, j.a.boogaard@ziggo.nl

DE BIJBEL OP GEVELSTENEN

Vincent van Poortvliet

Vincent van Poortvliet uit Bennekom heeft een hele interessante serie foto's gemaakt van onderwerpen die voor ons zeer bekend zijn: de Bijbel op gevelstenen. Zelf zegt hij er het volgende over:

Ons land is rijk aan monumenten, gebouwen, gevels en gevelstenen die een relatie hebben met het christelijk geloof. Vooral in de zeventiende en achttiende eeuw werd vrijmoedig gebruik gemaakt van de mogelijkheden om christelijke symboliek weer te geven.

Voor deze presentatie zijn gevelstenen en gevels geselecteerd uit heel Nederland. Ze staan in "bijbelse volgorde" dus beginnen bij het Oude Testament (schepping, Noach, aartsvader enz.) en gaan vervolgens door naar het Nieuwe Testament.

Heel interessant is het om te ontdekken dat veel gevelstenen gemaakt zijn naar het voorbeeld van prenten uit de Statenvertaling. Dit wordt in de presentatie zichtbaar gemaakt.

De foto's zijn gemaakt tijdens vele speurtochten naar boeiende oude monumenten (kerken, openbare gebouwen, oude boerderijen) in heel Nederland.

Datum | dinsdag 10 april 2018

Locatie | De Goede Reede, Vondellaan 2

Tijd | 20.15-22.00 uur

Contact | Janne-Marie van Heteren, 556431, jmvheteren@hotmail.com

MARTIN LUTHER KING

† 1968

50 jaar na zijn overlijden is het tijd om hem te gedenken, deze bijzondere strijder voor de rechten van de zwarte mensen in Amerika. Hoogtepunten en diepe dalen, ze horen bij het korte, dramatische leven van Martin Luther King.

Juist deze afstand van vijftig jaar stelt ons in staat zijn unieke persoonlijkheid beter in het vizier te krijgen.

Geluidsfragmenten en beeldmateriaal zullen het verhaal verlevendigen en ondersteunen.

Kom 2 avonden luisteren naar die andere stem uit hetzelfde Amerika.

Datum | dinsdag 3 en 17 april 2018

Plaats | Bijgebouw Petrakerk/ingang Dennenlaan

Tijd | 20.00 – 22.00 uur (vanaf 19.45 koffie)

Leiding | Gerard Hörchner

Aanmelding | Gerard Hörchner, 513613, ghorchner@planet.nl



I Have A Dream Speech

HEMELVAARTSDAG

Hemelvaartsdag zal D.V. in 2018 vallen op donderdag 10 mei. We hopen als gewoonlijk ook dan weer een openluchtdienst te houden in de prachtige parktuin van De Meent.

Voorafgaand aan de dienst wordt de traditionele fietstocht gehouden. Iedereen die zin heeft om mee te fietsen, nodigen we uit bij Sola Fide. Vanaf hier vertrekken we om 8.15 uur, waarna we om ca. 9.15 uur aankomen bij De Meent.

Opgave vooraf is niet nodig. We hopen dat velen meefietsen en vooral meevieren. Je bent in elk geval van harte welkom!

Datum | Hemelvaartsdag 10 mei 2018

Start | start fietstocht bij Sola Fide, Eikenlaan 3

Locatie | Openluchtdienst bij Zorgcentrum De Meent, Grote Beer 10

Tijd | fietsen tussen 08.15 – 09.30 uur

Leiding | Erik Westerhout

Contact | Erik Westerhout, 514578, heinerik@xs4all.nl



Quick Response codes (of QR codes)

Met behulp van een smartphone (een telefoon met internetverbinding) of 'tablet' kunt u met een speciale 'app' deze codes scannen. Daarmee kiest u automatisch de internetpagina waarop meer informatie over dit onderwerp te vinden is.

EEN OPEN HUIS

PROGRAMMA VORMING & TOERUSTING 2017-2018

PROTESTANTSE GEMEENTE VEENENDAAL



Aller Erf
De Goede Reede
Petrakerk
Sola Fide

